

Maandag 7 oktober 2013.

King en ik installeren de elektriciteit in de post-op en de drie lokaaltjes van het voorlopig labo.

Het zand en de cement voor de sokkel van de maïsmolen worden besteld maar het duurt wel erg lang eer alles geleverd wordt. Albert Lopoma, Die het zand ergens in een groevetje moet halen, heeft nog andere dingen te doen en om een of andere reden geeft hij prioriteit aan die andere dingen.

Placide, en ook ik, dringt meer dan eens bij de verantwoordelijken (Adrien, Lucien, Henriette) aan maar er gebeurt niets: geen levering laat staan dat er ook maar enige beweging is om bijvoorbeeld het zand te gaan halen. Placide krijgt het op den duur zodanig op de heupen dat hij in een gloeiende colère naar mij komt. Hij is het beu om te wachten. "Op die manier kan en wil ik niet werken!" roept hij, "Ik stop ermee. Dat ze hun plan trekken met hun maïsmolen!" Ik probeer hem te kalmeren. Hij is van deze streek, kent zijn volk én moet dus weten dat het er meer dan eens zo aan toegaat. Men heeft hier dikwijls véél geduld nodig en dat moet hij weten en begrijpen. Die redenering kalmeert hem. We spreken af dat we nog eens zullen aandringen dat we het zand en de cement dringend nodig hebben.

In afwachting haalt hij samen met Benoit de maïsmolen uit het depot. Na een tijdje komt hij heel tevreden melden dat het zand en de cement geleverd zijn. Blijven aandringen heeft geholpen.

Om 19.30 u. zit onze dag erop. Het was zeer heet vandaag, een koele pint doet enorm veel deugd.

Noot.

Hooliganisme in de brousse.

Tegen het middaguur is er plots onrust op straat. Het lijkt alsof de mensen op de vlucht zijn: er wordt gelopen, geroepen en geschreeuwd. Wat later komt een groep mannen luidruchtig de campus op gestapt. Ze reppen zich naar het operatiekwartier. Eén van hen bloedt hevig.

Wat was er gaande?

Vorige zondag was er in de cité een voetbalfinale tussen twee lokale voetbalploegen. Er was onenigheid over de uitslag. Dat leidde tot onrust en die is vandaag geëscaleerd. Er werd gevochten, er kwamen messen aan te pas. De politie heeft geschoten. De trainer van één van de ploegen werd gekwetst, hij had meerdere snijwonden. De gekwetste werd na verzorging meegenomen door de politie en gevangen gezet. Zowel de politie als zijn advocaat kwamen Lucien verzoeken in het conflict te bemiddelen. Lucien, die 100% neutraal wil blijven, ziet dat niet zitten.

Dinsdag 8 oktober 2013.

Placide, Benoit en wat werkmannen van het ziekenhuis zullen vandaag de sokkel voor de maïsmolen gieten.

Een zekere papa Leon uit Tshumbe, de broer van Henriette en in Tshumbe gerespecteerd en zéér bekwaam geacht -soit disant- ingenieur, vertrekt naar Tshumbe om daar twee 'niples d'admission' voor de kleine generator te zoeken; vervangstukken te recupereren uit een defecte generator daar.

King en ik proberen de nieuwe batterijlader aan de generator aan te sluiten. Dat lukt aardig maar we hebben de indruk dat hij geen stroom levert. We ons meettoestel meten we niets. Heb ik een defecte lader gekocht bij Van Wingen? Ik zal noodgedwongen die lader weer moeten meenemen naar huis om hem bij Van Wingen om te ruilen.

Noot dd. november 2013.

Bij Van Wingen werd de lader getest, hij werkt perfect. De laadstroom/-spanning kan maar gemeten worden als hij aan de batterij gekoppeld is. Wij hebben gemeten toen hij niet aan de batterij gekoppeld was. Vandaar.

Vandaag beginnen we met de installatie van de elektriciteit in de pediatrie: onder het dak de bedrading aanbrengen, 'boites' fixeren en dan één van de volgende dagen in de kamers de schakelaars, stopcontacten, sockets en lampen installeren. Alle oude draden moeten eerst verwijderd worden, vanzelfsprekend ook deze die Alima geïnstalleerd heeft. Het is zeer warm onder het golfplatendak.

Tussendoor roept Herman mij om een armsteun te monteren op zijn operatietafel. Vanuit België had ik hiertoe enkele ijzeren elektriciteits

buizen meegebracht die ongeveer op lengte gezaagd en ongeveer in de juiste vorm geplooid waren.

Om 18 u. breekt een hevig onweer los.



Ochtenddrukte aan de oftalmologie.