

Zondag 6 oktober 2013.

Het lek tussen de opvangtonnen en de buis naar het kraantje in de tweede operatiezaal is gestopt.

Het is een rustige dag. Tijdens het middageten zeg ik nog eens aan Lucien dat tegen morgen zand en cement moet aangekocht zijn zodat Placide kan verder werken aan de sokkel voor de maïsmolen.

Terwijl King naar het parochiehuis verhuist, maak ik met de klei uit Kiomi een oventje als test om, als de test lukt, een grotere oven te bouwen en aan iemand aan te leren hoe die oventjes te maken. De klei is iets te brokkelig, niet ideaal om er iets anders mee te maken dan bakstenen maar na wat geknoei slaag ik er toch in een kleine versie van zo'n oventje te maken. Het komt er nu op aan om dit exemplaar langzaam te laten drogen om het dan in een open vuur te bakken.

Ondertussen zijn Herman en Paul vanuit Tshumbe aangekomen. 't Is feest met muziek en dans, een traditie als de dokters aankomen. Na wat biertjes ter verwelkoming, of als aperitief, is het tijd voor het avondmaal.

Rond 23 u. gaan we slapen maar... Het slot van Pauls' kamerdeur draait zot, hij raakt niet binnen. Na diverse pogingen, we hebben er ook King bij geroepen want hij heeft ruim een week in die kamer geslapen, besluiten we het slot te forceren en een reserveslot te monteren. De deur wordt wat beschadigd maar Paul kan nu toch zijn kamer binnen én de deur sluiten en ze weer openen.





Welkomdsans.



Danser.