

30 oktober 2010

Het werd vlug heel warm vandaag, in de zon was het op het randje af ondraaglijk. Ik kwam slechts langzaam op gang. Nadat ik mijn vuile was in een loogje van heet water en gewone zeep te week gezet heb, probeer ik het lek aan de spoelbak van het toilet te dichten. Dat blijkt onmogelijk te zijn. De bak loopt uit langs de twee hechtingsvijzen. Er zijn scheurtjes in de ceramiek en de dichtingen zijn waardeloos. We zullen dus moeten blijven spoelen met een emmer water. Dit werkje heeft iets meer dan een uur in beslag genomen; ondertussen is mijn was goed gewekt en kan ik beginnen wassen: hard wrijven met de blote hand, spoelen en spoelen, uitwringen en alles buiten in de zon te drogen hangen: enkele onderbroeken en t-shirts, een handdoek, een broek. Geloof mij of niet: mijn witte was is witter dan wit, op een primitieve manier gewassen met een loogje van heet water en gewone zeep. Zeg nu nog eens dat venten zoiets niet kunnen?

De rest van de dag heb ik op mijn laptopje verder gewerkt aan het dossier voor Energy Assitance, nog wat opmetingen gedaan op de campus, wat overleg gepleegd met King, ...

De twee politiemannen waren in uniform vandaag, proper en net! Weer schooiden ze om wat geld.

Deze dag is voorbij gevlogen.

Noot: De dieren die ons hun vlees 'leveren', worden 's morgens op de koer geslacht. Op diezelfde koer bereiden de kok van het BDOM, met ons uit Tshumbe meegekomen, en de huishoudhulpen van Gislaine de maaltijden. Tenzij er regen op komst is of het regent, doen ze dat in open lucht. Tot nu toe kwamen volgende dieren in aanmerking: kip, varken, geit, antilope, barbarie, dikke wormen, vissen. Die laatste werden in de rivier gevangen.



Op wacht...



Wij dragen (bijna) alles op ons hoofd.