

## Vrijdag 27 september 2013.

Edgard komt mij en mijn valiezen ophalen voor de check-in.

Edgard belt onderweg naar King met mijn telefoon om te weten hoe hij naar bij hem moet rijden. Ze spreken een plaats af bij het kruispunt niet ver van waar King woont. King zal ons daar opwachten.

Als we op de plaats van afspraak aankomen is er geen King te zien. King en op tijd zijn: 't is niet zijn sterkste punt. We wachten, vijf minuten, bellen hem op... Afijn, eindelijk daagt hij op met een andere man: zijn neef zegt hij. Dat ik al eens moet wachten: tot daar aan toe. Maar dat Edgard, een chauffeur van Memisa die ten onzen dienste is, moet wachten op iemand die zijn afspraak niet stipt nakomt? Daar heb ik wel moeilijk mee, ja. King is geen vrijwilliger, hé. Hij wordt betaald, zéér goed betaald voor wat hij voor en met ons doet. Ik heb het er nu zeker moeilijk mee omdat er zich vorig jaar ook al zoiets voorgedaan heeft met Edgard en King. Soit.

Ik wijs naar mijn pols, hij begrijpt en ik zeg verder niets. We rijden naar Kings huis, laden zijn valies op en trekken dan verder om Placide en zijn valies op te halen.

We zijn goed vijfhonderd meter verder, King roept: "Ik heb het molslot voor mijn valies vergeten!" Merde! Dat is nu al het tweede jaar op rij: vorig jaar was hij én niet klaar én hij moest nog eens terug naar huis lopen omdat hij een molslot voor zijn valies vergeten was; nu dit. Ik maak mij kwaad. Als dat de volgende dagen ook zo zal zijn moet hij er niet aan denken ooit nog met ons mee te reizen naar Katako-Kombe: "Ge zijt een echte idioot, King!" roep ik hem toe. Aan zijn gezicht te zien kan hij dat niet appreciëren. "Dat is een belediging", zegt hij, "neem dat terug, Rik." "Non!"

Het is vanaf dan zeer stil in de auto. Op Ndolo, voor we de valiezen uitladen, neem ik King apart om ons conflict uit te praten. So far, so good.

De check-in verloopt best vlot. We zetten King dan af in Gombe waar hij nog wat moet aankopen om morgen mee te doen (ik heb hem een voorschot op zijn loon betaald). Met Placide zoek ik nog een oplossing voor de oplader van Lucien, te vergeefs.

Op de septième rue zoeken we bij Vodacom een oplossing voor mijn telefoonnummer. Ik zou het graag behouden maar wil niet dat door allereerste commerciële sms-sen van Vodacom mijn beltegoeden opgebruikt worden. Een interessante oplossing bestaat er niet, ik laat het dan maar zo.

We steken het plein over en zetten ons op 'ons' terras. Placide belt zijn zus op en nodigt ze uit om met ons een glas te komen drinken. Ze is afgestudeerd als arts en ziet het wel zitten om bijvoorbeeld een chirurgische missie met Herman Devriendt mee te maken. Ze heeft echter een groot probleem: de reis naar Lodja en Katako-Kombe, noch het verblijf ter plaatse kan ze betalen want ze heeft geen werk.

Rond 17 u. belt King mij op. Maman Brigitte van KapFret liet hem weten dat we niet morgenvoormiddag vertrekken vanuit Ndolo maar 's namiddags. We worden om 12 u. daar verwacht. Ik bel Placide op om hem te verwittigen en ik bel ook naar Edgard die ons naar Ndolo zal voeren.

Om 19 u. krijg ik telefoon van maman Brigitte: "Het vliegtuig is niet teruggekomen uit Kisangani, we zullen zondag vliegen." Ik verwittig King en Placide, ook Edgard met de melding dat hij ons morgen niet moet oppikken.



Na 22 u. belt weer iemand van Kapfret: "Kom morgen tegen 6 u. naar Ndjili, we zullen van daar naar Lodja vliegen." Er volgt geen verdere uitleg. Allé hup! Ik bel King en Placide op om hen van deze laatste informatie op de hoogte te brengen. Bij King dring ik er extra op aan dat hij om 5 u. moet klaar staan. Edgard neemt niet op. Wat nu? Als ik Edgard niet kan bereiken moeten we een andere oplossing zoeken om in Ndjili te geraken en dat is niet evident. Ook Hypolite neemt niet op. Wie weet kan Ernest een oplossing bieden. Ik bel hem, hij neemt op. Ik leg hem de situatie uit. Hij zal Edgard proberen te bereiken en mij binnen het kwartier terugbellen.

En inderdaad, na ongeveer vijftien minuten belt Ernest met de melding dat alles geregeld is en Edgard om 5 u. bij de Kapucijnen zal zijn om daarna King en Placide op te halen. Oef. Het is al 1 u. Nu proberen enkele uren te slapen.

Ik heb Lucien, die al in Lodja is om ons te verwelkomen, telkens van de veranderde situatie op de hoogte gebracht.