

**Donderdag 26 september 2013.**

Herman heeft laten weten wanneer hij naar Kinshasa zal vliegen, ook Yves heeft de nodige info gemaïld. Die info, goed op papier gezet, communiceer ik aan de verantwoordelijken bij Memisa: Alain en Tom.

Ik bel King en Placide dat ze best naar Memisa komen. Van daar zullen we dan naar Gombe rijden om nog wat kleine benodigdheden aan te kopen: een oplader voor de laptop van Lucien, twee antivirusprogramma's voor de computers van het ziekenhuis, een aandrijfriem voor de grote generator; nog wat prullen dus.

King en Placide komen ongeveer gelijktijdig bij Memisa aan. Ik stel voor om eerst nog eens bij King thuis langs te gaan om wat cadeautjes af te geven aan zijn vrouw en aan zijn jongste kindje, Rika, dat begint dit jaar geboren is. Je kan niet beweren dat King, die toch wel wat meer bemiddeld is dan de doorsnee Kinois, overschot heeft. Ja, hij heeft een frigo, een kleurentelevisie en een douche maar zijn gezin leeft in huurhuisje (krot eerder) met vier plaatsen, douche inbegrepen. Water hebben ze van een gemeenschappelijk kraantje op straat. Toilet? Geen idee. Nicoletta trakteert ons op een Primus, content als ze is met het flesje parfum, wat zeepjes en het kledje voor Rika.

Voor de oplader van Lucien vinden we niet direct een oplossing. Ik zal hem vanavond nog eens opbellen. De aankopen zijn gedaan, we spreken af voor de check-in van de valiezen morgen. Placide vertrekt vanuit Gombe naar zijn logement. King en ik praten bij een pint nog wat bij aan de poort van de Kapucijnen.



Een *Hibiscus*-bloem bij de Kapucijnen.