

25 oktober 2010

We zijn vandaag om 4.30u. opgestaan, zeer vroeg als je het mij vraagt. Na het ontbijt, een appel die we in de refter vonden, bracht Hypoliet ons naar de check-in van CAA, de luchtvaartmaatschappij die ons naar Tshumbe zal vliegen. Hypoliet doet dat heel efficiënt (go-pass, interne migratie, controle 'ordre de mission' en tickets). Op de luchthaven wordt onze bagage nog eens gefouilleerd en de enkele kilo's overgewicht moeten we contant betalen. Ook dit neemt Hypoliet op zich evenals de 'sponsoring' die enkele agenten maar al te graag krijgen om de formaliteiten vlot te laten verlopen. Het systeem is simpel: met ons spreekt Hypoliet af wat hij nodig heeft om hen 'te plezieren', met hen wat zij 'nodig' hebben om content te zijn. Bij ons hebben ze daar een c-woord voor. Anderzijds is

het wel te begrijpen dat ze hier en daar wat proberen los te pingelen van de blanken, die zijn immers toch rijk, om hun dagloon een beetje (veel soms) te verhogen.

De vlucht met tussenlanding in Lodja verloopt vlot. In Tshumbe staan Henriette en Abbé Pierre ons op te wachten. Na de formaliteiten, interne migratie en controle van ons 'ordre de mission', vertrekken we naar het BDOM. De ontvangst is hartelijk, het biertje smaakt. Dustin, de piloot, is thuis. Yves en ik zullen bij hem logeren, Mieke zal wat verderaf in een weeshuis overnachten. Dustin en Barbara (zie 2008 én 2009) zijn nu een koppel, zij is vier maanden zwanger van hun eerste kindje. Ze verblijft momenteel bij haar ouders in de streek van Salzburg.



avondlijk onderonsje met Dustin

Na het middagmaal spreken we af met Pierre en Henriette dat Yves, Mieke, Henriette en King (electricien uit Kinshasa die mij zal bijstaan onder andere om het dossier voor Ennergy Assistance af te werken) morgen met de 'petit porteur' van Dustin naar Katako-Kombe zullen vliegen. Ze zullen niet veel langer dan twintig minuten onderweg zijn. Yves zal dus samen met Mieke al vroeg aan de rondgang van het

Ziekenhuis kunnen beginnen en enkele afspraken maken voor het verdere verloop van ons verblijf. Ik zal met Pierre per 4 x 4 al onze bagage naar Katako-Kombe brengen. Wij zullen ruim vijf uur onderweg zijn.

