

23 september - 21 oktober 2013





## Maandag 23 september 2013.

Ook dit jaar vertrek ik voor alle anderen naar Congo. Fien en Frida brengen mij naar Zaventem. Dr. Herman Burvenich en Paul Vandenberghe, een verpleger, vertrekken een week later. Dr. Kluyskens komt twee weken later en Dr. Devriendt en C° zijn vier weken laten gepland.

Het is zeer druk onderweg met reeds voor Aalst van die vervelende accordeonfiles. We komen pas rond 8.45 u. aan de luchthaven aan, om 9.15 u. als mijn bagage pas ingecheckt is, wordt al omgeroepen dat de passagiers voor Kinshasa zich naar de gate moeten begeven.

Het amper gevulde vliegtuig ziet er als nieuw uit. Elke passagier heeft zijn eigen TV-schermpje met touch screen waarmee een grote diversiteit aan muziek en filmpjes kan opgevraagd worden. Mij interesseert vooral de reisroute die op het schermje heel goed te volgen is. We vliegen langs het Lac de Neuchâtel, over het Lac Lemman en volgen dan verder de Rhonevallei stroomopwaarts. Martigny en Sion zijn zeer goed te zien en wat verder krijgen we een prachtig Alpenpanorama met in verte duidelijk herkenbaar de wereldberoemde Matterhorn. Onder ons passeert het massief van de Sint Bernard. Wat verder ligt Nice te blinken aan de Middellandse zee. Ook boven Corsica, Sardinië en het noorden van Afrika schijnt de middagzon. We krijgen een mooi zicht op de Algerijnse havenstad Skikda, ook op de unieke landschapsformaties tussen Oum el Bouaghi en Boughrara Saoudi.

Vanaf de af en toe tamelijk goed zichtbare Sahara tot we in Kinshasa landen zit er veel vocht in de lucht. Het Meer van Tsjaad, dat ik voor het eerst zie in de verte, is meer een uitgestrekte groene vlakte dan een meer met water.

Door de hoge luchtvochtigheid maar misschien ook de warmte ziet het eruit als een uitgestrekte, wat wazige groene vlek. Boven Kameroen vliegen we door gigantische stapelwolken die veel hoger stijgen dan de 12.100 meter waarop wij vliegen.

Om 17.45 u. (18.45 u. Belgische tijd) plaatselijke tijd landen we in Ndjili, de luchthaven van Kinshasa. Tegen 19 u. en een beetje zit ik aan tafel bij de Kapucijnen, sinds 2008 onze thuis in Kinshasa.



De unieke landschapsformaties tussen Oum el Bouaghi en Boughrara Saoudi.

### Wat is gepland?

Dinsdag 24 tot maandag 30 september: aankopen doen in Kinshasa (o.a. bijkomend materiaal voor de installatie van de elektriciteit in het klooster van de zusters, we hebben hiervoor van milde schenkers een mooi bedrag gekregen), het regelen van de binnenvluchten voor onze missie plus die van Herman Burvenich en Yves Kluyskens.

Dinsdag 31 september vlucht naar Lodja (Rik, Placide, King, Herman en Paul), eventueel en liefst reeds transfer naar Katako-Kombe.

Vanaf woensdag 1 of donderdag 2 oktober aanvang van de werken: Rik en C° technische missie (o.a. installatie elektriciteit in de pediatrie, herstel en onderhoud kleine generator die in augustus de geest gegeven heeft, afwerking elektriciteit in het nieuw administratief gebouw, installatie van elektriciteit in het klooster van de zusters en hier en daar een karwijtje dat zich al dan niet onverwacht aandient), Herman en Paul beginnen dan aan hun oftalmologische missie.

Zondag 13 oktober: aankomst Yves in Kinshasa, transfers naar Lodja op dinsdag 15 oktober en transfer naar Katako-Kombe op 16 oktober, vanaf 17 oktober evaluaties werking ziekenhuis, zone, evaluatiereis binnen de zone, tot in Lohano indien mogelijk.

Op 15 oktober reizen Rik en C°, Herman en Paul via Lodja terug naar Kinshasa. Rik blijft daar nog tot 22 oktober, Herman en Paul reizen onmiddellijk door naar Brussel.

Op 29 oktober reist Yves via Lodja terug naar Kinshasa en blijft daar voor overleg bij Memisa tot 31 oktober.

Op 22 oktober komen Herman Devriendt en C° in Lodja voor een drie weken durende chirurgische missie (Artsen zonder Vakantie).

