



23 september 2011

Eerst had de trein in Gent retard, dan was er de treinpanne in Aalst. De trein stond één uur stil gisteren, ergens in 'the middle of nowhere'. Toch kwam Yves uiteindelijk nog op tijd in Zaventem om in te checken. Maar dan bleek er een panne in het TV-circuit van het vliegtuig en die moest eerst gerepareerd worden. Toen bleek dat het TV-circuit niet te repareren viel vertrok het vliegtuig een uur te laat. Om de 'ambiance' volledig te maken waren er ergens boven Niger hevige turbulenties. Voorts verliep de vlucht vlot.

Om 6.15u. worden we door een chauffeur opgehaald die ons naar Dr. Jacques Courtejoie brengt. We zijn uitgenodigd voor het ontbijt. Courtejoie en Roger kwamen ons begin deze week, dinsdag denk ik, uitnodigen. Ze brachten ook een valies boeken mee voor Lucien met de vraag of wij die konden meedoen naar Katako-Kombe. Courtejoie en zijn equipe zijn sinds kort verhuisd naar een huis helemaal op het einde van de 'septième rue' van Limete. Ze hebben het gebouw gekocht en er is een conciërge die daar met zijn familie een klein optrekje heeft. Op de koer staan een twintigtal netjes gestapelde ijzere containers onder een groot afdak, dit is hun beveiligd depot. Het voordeel van dit nieuwe pand is velerlei: de huur van hun vorig bureau en dergelijke daar helemaal vooraan in die 'septième rue' was veel te duur geworden (ze huurden van een of ander nonnenorde) en het was er niet meer veilig. Er werd daar meerdere keren ingebroken én geplunderd door soldaten van het Congolese leger. Na het ontbijt en de rondleiding worden we weer naar 'huis' gebracht.

Deze voormiddag heeft Yves besprekingen te doen bij Memisa en 's namiddags geeft hij een uiteenzetting over hypertentie.

Ik wacht op King en Benjamin om nog maar eens naar Toyota te rijden.

Als dit achter de rug is, geef ik King een cadeautje: een laptop. King is aangenaam verast. In Katako-Kombe, als de omstandigheden het toelaten, zal ik hem wat basisbegrippen over het computeren proberen bij te brengen.

Edgard passeert en toont onze tickets voor de vlucht naar Tshumbe. Dat is ook al geregeld, mooi. Maar eh... waar is het ticket van King? Blijkbaar moest King dat zelf aankopen maar de communicatie hierover was verre van duidelijk. Ik bel King dus op. Hij moet bij Hipoliete informeren waar zijn ticket is. Is zijn ticket er niet dan moet hij het zelf gaan aankopen bij CAA met de dollars die we hem voorgeschoten hebben.

Gisteravond is ook Prof. Pol Cuvelier van de Antwerpse universiteit (linguïstiek) aangekomen. Hij is hier voor een samenwerkingsproject met de katholieke universiteit van Kinshasa. Wij blijken enkele gemeenschappelijke kennissen te hebben. Een dorpsgenoot van hem uit Torhout is een vriend van vroeger, zijn schoonzus is bij mij lang geleden op stage geweest in haar derde jaar ergotherapie.

Voor het avondmaal zitten we met z'n drieën wat te babbelen aan de straatkant. Het is zacht en aangenaam weer.

