

## 21 september 2011

Om half negen zijn we reeds op weg naar Kinshasa. De winkel (Amsa) is pas open. We wachten in een chaotische drukte op de gisteren bestelde goederen. Edgard, een van de chauffeurs van Memisa, is rond tien uur al klaar met zijn boodschappen. Omdat wij nog niet zo ver zijn, rijden we met Edgard naar St. Anne te rijden erop rekenend dat, eens we terug bij Amsa aankomen, alles zal klaar staan om op te laden. De kisten voor de missie van Herman Burvenich (hopelijk eind februari 2012) staan achteraan in een groot magazijn. De grootste van de drie kisten lijkt mij wat groot om in het gewone vliegtuig, een Fokker 50, te kunnen waarmee CAA naar Tshumbe vliegt. Ik meet de afmetingen van de kisten, met die gegevens zullen ze ons bij CAA wel kunnen uitleggen wat ons te doen staat.

### Noot dd. 7 januari 2012.

Na de presidents- en parlementsverkiezingen van eind november 2011 is het nog onrustig in Congo. Ook in Katako-Kombe werd iemand doodgeschoten tijdens een vermoedelijk etnisch conflict. Omdat er eind januari 2012 regionale verkiezingen gepland zijn wordt ons vanuit de regio afgeraden om in het vroege voorjaar naar daar te komen. De oftalmologische missie wordt dus tot vermoedelijk half mei uitgesteld. Een chirurgische missie van AzV die voor maart gepland was, werd uitgesteld tot vermoedelijk ergens in april.

Bij Amsa staat alles klaar. We controleren alle waar aan de hand van de bestelbon, tekenen de leveringsbon af, laden alles op en rijden dan via de Boulevard des Poids Lourds naar de zetel van Toyota. Pierre heeft ons namelijk opgebeld dat hij een nieuwe dieselpomp voor één van de 4x4's

nodig heeft. King heeft in het centrum van Kinshasa in een verkooppunt van Toyota-onderdelen al informatie ingewonnen naar de kostprijs van zo'n pomp: \$50. Bij Toyota blijkt dat Pierre ons onvoldoende informatie gegeven heeft aangaande zijn pomp. We kunnen dus voorlopig geen pomp kopen. We proberen hem te bereiken maar dat lukt niet. Ze geven ons daar ook een richtprijs voor zo'n pomp: om en bij de \$110. Die pomp in het centrum was bijna zeker een namaak- of een tweedehandse pomp; vandaar dus die lage prijs. Dat Toyotaverkooppunt heeft wel een mooi Toyotaplakaat maar verkoopt namaakonderdelen. Goed om weten voor een eventuele andere keer.

We worden zeer regelmatig vanuit Katako-Kombe opgebeld. De ene wil nog dit, de andere dat (cartouche voor de kopieermachine, lampen voor de kleedkamer van het OK, ditjes en datjes...). Het is wel merkwaardig dat we nu om de haverklap opgebeld worden? Jaja, ze wéten dat we hier in Kinshasa zijn om aankopen te doen. Maar evengoed hadden ze onze herhaalde vragen van weet ik veel hoe lang geleden al naar wat er allemaal nodig is, defect is, ... kunnen beantwoorden. We hadden daar in onze aankoopplanning (en ook financieel) rekening mee kunnen houden. Maar neen... er moet nú gebeld en gevraagd worden. Op voorhand? Planning? Wat dacht je!

Weer thuis bij de Kapucijnen neem ik contact op met Michiels in Brussel (verkopers van medische apparatuur) om een oplossing te vinden voor de deffecte operatielamp in Katako-Kombe. Ook nu weer blijkt dat zij mij niet kunnen helpen met de gegevens die ik gekregen heb. Ze zijn onvolledig en dus durft Michiels het risico niet nemen, zelfs niet om vervanglampen mee te





geven aan Herman Devriendt die binnen twee weken naar hier komt. Ik bel dus naar Lucien in Katako-Kombe om meer info over die operatielamp. Ik vraag hem de info per e-mail door te geven. "Ik zal het nazien belooft," hij maar ik hoor niets meer van hem. Op het internet zoek ik technische info over die operatielampen maar een degelijke technische fiche waarop de gegevens van de lampjes staan, vind ik niet. Het is niet voldoende te weten dat die toestellen met 24V-50W halogeenlampjes werken, neen, ook het soort lampvoet is belangrijk en zonder die info kan noch wil Michiels ons helpen. Later (zie verder 29 september) zal blijken dat noch Lucien, noch Paul mij die info konden bezorgen want daarvoor moet de operatielamp uit mekaar gevezen worden en dat wilde Lucien, terecht eigenlijk, niet laten doen. We zullen ons daar in Katako-Kombe moeten debrouilleren.

Aangezien ik nog wat cash geld, zal nodig hebben de volgende dagen (o.a. voor gelijkrichters, dioden, hydrolische olie, de dieselpomp voor Pierre, een cartouche voor de kopieermachine, een starter voor de generator, buiszekeringen en wie weet wat er nog zoal uit de lucht zal vallen...) ga ik langs bij Memisa om het geld te vragen dat normaal gezien voor ons ze aankopen zou klaar liggen. Na veel vijven en zessen, nog wat geparlesant en het tekenen van een 'voor ontvangst' moet ik het stellen met \$200. Dat zou normaal gezien genoeg zijn voor de aankopen die we nog moeten doen maar 't is wel véél minder dan wat ik verwachtte: \$2000. Stel je voor dat we de aankopen van gisteren en vandaag niet met een bestelbon konden doen. Dát zou pas 'formidabel' geweest zijn want zelfs daarvoor was het cash niet ter beschikking, ondanks de heel duidelijke vraag van Yves al meer dan een maand geleden. Soit, we zullen morgen zien.

Na het avondmaal hebben Jules en ik voor de poort met een biertje op straat gezeten. Jules is

een jonge seminarist die pas zijn filosofiestudies achter de rug heeft. Alle andere Kapucijnen zijn ergens in Congo en Luc Vansina is in België. Al twee dagen zijn wij hier de enige bewoners. Ook de sentinel (poortwachter) komt bij ons zitten. Tot 22u. praten we over van alles en nog wat en kijken naar de passage. Ook het gesprek van eergisterenavond aan tafel komt nog eens ter sprake. We vinden allebei dat Frère Cyriel zwaar over de schreef ging met zijn beweringen én vooral met zijn gedrag. Wie zich in een gesprek/discutie agressief gedraagt, verbaal én qua lichaamstaal, is, vinden wij, totaal verkeerd bezig.



Oleander in de tuin van de Kapucijnen.

