

Vrijdag 4 juli 2014.

Mijn enigszins revolutionaire actie van gisterenavond heeft resultaat gehad, of toch een beetje. Chaco heeft, in opdracht van Adrien, wat diesel besteld; niet veel maar wel voldoende om het reservoir van de generator volledig te vullen.

De 'chef coutumier' van Katako-Kombe komt ons feliciteren met de installatie van de nieuwe generator.

King, Placide en ik bespreken ter plaatse de installatie van het elektriciteitsnet in het klooster van de zusters. De v.z.w. Katako-vrienden heeft de aankoop van kabels, schakelaars, stopcontacten, sockets, lampen, enzovoort betaald. Na kort overleg beginnen King en Placide eraan. Ik fris mijn geheugen op voor het in werking stellen van de autoclaaf aan de hand van de documenten van de producteur.



Er is een 'plombier' uit Lodja aangekomen. Hij moet nagaan waarom er geen water is in de materniteit. Ik vermoed dat de buis, die de golvingen van het terrein volgt, met zand verstopt is. Hij zal ook een waterleiding voorzien naar de nieuwe autoclaaf. Ik vraag hem om ook in de douche bij Lucien de waterleiding te herstellen. Ik ben gisteren aan de kraan van de douche blijven haperen. Daardoor is de buis gescheurd op de plaats waar ze uit de muur komt met als gevolg dat er meer water langs de muur loopt dan er uit de douchekop komt. Na de middag is de 'plombier' verdwenen. De buis bij Lucien is hersteld maar aan de waterleiding voor de autoclaaf is niets gebeurd. Dat lijkt mij tamelijk logisch. Er is geen valabele citerne en de houten sokkel waarop die zou moeten komen is hopeloos versleten maar niet vervangen. Het ziet er ook niet naar uit dat die sokkel binnen de kortste keren zal vervangen worden. Het testen en opstarten van de autoclaaf zal dus voor iemand anders zijn.

In de pediatrie sterft een negen maand oud kindje aan ernstige bloedarmoede en paludisme. In de operatiezaal is er een keizersnede en wordt een vrouw geopereerd aan een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, de tweede in twee dagen.

Rond 17.45 u. vraagt men ons om de generator op te starten omdat om 18 u. de wereldbeker-voetbalmatch Frankrijk-Duitsland begint. We ruimen alles op bij de zusters, starten samen met Boni de generator op en trekken naar huis. Duitsland wint van Frankrijk met 0-1.



Placide op de Sankuru-ladder.

Ik heb vandaag samen met Boni de generator opgestart en na het voetbal weer stilgelegd.

De generator heeft 5.30 u. gedraaid. Hij verbruikt bij normale belasting (lampen campus, parochie, klooster zusters, huizen artsen) iets minder dan twee liter per uur.