



Een brug onderweg in het woud. Zelfs om daar met de motor over te rijden is voorzichtigheid geboden.

**Zaterdag 12 juli 2014.**

Iets na achten worden we opgebeld dat we 'dringend' naar de check-in moeten komen. Het duurt wel een uur eer we opgehaald worden. Bij de check-in is het ondertussen het gekende chaotische gedoe. Omdat we goede klanten zijn met meerdere reizen per jaar moeten we deze keer ons teveel aan bagagegewicht niet betalen.

Na de check-in rijden we naar het terras van Albert. Daar bereikt ons de info dat het vliegtuig nog in Bandaka staat, nog naar Kinshasa moet en dan pas naar Lodja zal vliegen. We vertrekken dus vandaag misschien of misschien niet naar Kinshasa. We rijden dan maar naar de Passionisten voor het middagmaal. Daar verwittigt men ons dat we dringend naar het vliegveld moeten want het vliegtuig is in aantocht. Als we daar aankomen is het vliegtuig al geland. Mijn formaliteiten verlopen vlot. Lucien, die als directeur van het ziekenhuis een staatsbeambte is, moet een officiële toelating voorleggen dat hij zijn werkpost mag verlaten plus een 'Ordre de mission' om naar Kinshasa te mogen reizen.

Iets na 18 u. landen we in N'dolo (Kinshasa). Dat is juist op tijd, het is bijna donker. Ook hier verlopen de formaliteiten vlot. Ik wordt zelfs verwelkomd door de chef van de DGM.

We zoeken buiten onze bagages bijeen, worden overvallen door muggen, rijden met Mathieu naar Ste. Anne. Ik heb daar nog nooit gelogeed. Het valt echt zeer goed mee, beter dan verwacht eigenlijk. De kamer is zeer ruim, er is een afzonderlijke zithoek, airco en een ruime douche en toilet.

Dr. Henry Gubonga uit Gungu komt langs om af te spreken voor morgen waarna ik met Mathieu van Ste. Anne op zoek ga naar wat avondeten want de refter van Ste Anne is al gesloten. Mathieu kent een restaurantje in de 'Bon

Marché' een wijk van Kinshasa waar we lekker én goedkoop eten. Als we het restaurant verlaten, spreekt Jean Takombe me aan. Hij was daar met een vriend en had mij naar buiten zien gaan.

Opmerkelijk: ik heb geen last meer van mijn luchtwegeninfectie, alle slijmen zijn weg. Een dag door het woud rijden en een nacht in de minder stoffige en vochtiger lucht van Lodja volstond om ervan af te geraken.



Dr. Henry Gubonga.