



## Dinsdag 16 oktober 2012.

Yves, Benoit, Pierre, Henriette en nog een meute aan aide-chauffeurs en aide-cuisinières vertrekken vandaag op tweedaagse naar Mende. Dat is eerst richting Aunda en dan nog veertig-, vijftig kilometer noordwestwaarts.

Ik heb besloten niet mee te reizen. Langs die kanten heb ik al een en ander gezien maar ik wil vooral opschieten met het werk en ook Herman bijstaan mocht er zich een technisch probleem voordoen dat zijn oftalmologische missie in de weg kan staan.

In de loop van de dag komt de loodgieter mij zeggen dat hij zich over dat graf met die witte bloemen geïnformeerd heeft. Het zou het graf zijn van een kolonel en zijn familie: kolonel Umba Pena Djonga. Een kolonel kon zich dus een grote grafzerk permitteren. Ze werd er geplaatst door hun kinderen.

Zoals gepland vertrekken de reizigers om 8u., dat is dus om 11u. Tegen dan zijn King en ik al lang aan het werk ondanks het feit dat we de dagelijkse portie tijd verliezen wegens het gekende probleem: "Waarom is die deur op slot, waar is de sleutel, wie is er weg met die sleutel?"

Herman is al voor acht uur in zijn consultatielokaal. Ik film daar wat en neem ook foto's van patiënten bij wie voor het eerst na hun operatie verbanden verwijderd worden: "Ze zien!" Vreugde alom. Iedereen die rond het gebouw staat, geniet mee. Enkele patiënten komen dansend naar buiten.

Jammer dat wij, de blanken die in Katako-Kombe zijn, er gisteren niet bij waren toen de allereerste geopereerde dol van vreugde naar buiten kwam gedanst. Volgens Herman, Victor en Henriette, die toevallig voorbij kwam, was het echt een uitbundig feest.

Vorig jaar hadden we per lokaal één stopcontact gepland en aangekocht plus nog een aantal in reserve maar misschien zijn er per lokaal meer stopcontacten nodig. Daarom hebben we besloten om per lokaal twee stopcontacten te plaatsen en in het zaaltje vijf in plaats van twee.

Omdat Lucien ons gevraagd heeft om in het kleine cafetariagebouwte ook wat lampen en stopcontacten te installeren, hebben we zowel stopcontacten als schakelaars te weinig in voorraad. Maar bon, de voorzieningen zijn er, we zullen de ontbrekende stopcontacten volgend jaar installeren en nu maken dat er in elk lokaal licht is en minstens één stopcontact. Trouwens, het plan waarop we vorig jaar onze aankopen gebaseerd hebben, komt niet helemaal overeen met het gebouw dat er nu staat. Oorzaak? Wij communiceren anders, meer geschreven, met e-mail bijvoorbeeld. Hier is de communicatie verbaal, niet geschreven en soms bemoeilijkt dat de onderlinge communicatie tussen zij van hier en wij van ginder in het noorden. En als je al communiceert, moet je mekaar ook begrijpen. Had ik één van Luciens berichten begrepen, dan had ik in Kinshasa wat extra stopcontacten en schakelaars aangekocht. De consequentie is dat we te weinig kabel hebben voor alle lichtpunten, te weinig schakelaars en stopcontacten. We kunnen dus niet anders dan een zwaardere kabel gebruiken voor de verlichting: een van 3 x 2,5 carré zoals voor de stopcontacten want daarvan hebben we er wel genoeg. En verder? 'On se débrouillera!' Maar dan wel op een veilige manier. Tegen 's avonds zijn we omzeggens klaar met de installatie: alle kabels liggen in de muren gecementeerd, alle stopcontacten en schakelaars zitten op hun plaats, alleen de verbindingen moeten we nog maken.

