



1 oktober 2011

King is, 'soit disant', ziek deze morgen. Hij heeft een hoge bloeddruk (sic.), krijgt Valium 5mg voorgeschreven en gaat rusten. King heeft vooral last van allerhande aandoeningen als gevolg van het zien van 'la tête d'un médecin'. Bon, ik zal dan maar alleen voort doen. Alle door ons in Kinshasa aangekochte elektrisch materiaal ligt in de kamer naast de inkom van het operatiekwartier. Ik schik alles soort bij soort zodat, als we iets nodig hebben, we niet alle dozen moeten fouilleren.

Wat ook zeer belangrijk is: ik heb als enige de sleutel van dat lokaal. Als er zich nu daar een probleem stelt van 'waar is de sleutel?' kan ik dus de oorzaak van dat probleem zijn. Het zal echter zover niet komen. Als ik er niet ben, zal King de sleutel hebben of Lucien.

's Middags komt Gislaine plots met een taart tevoorschijn met daarop één kaars. Een verrassing voor Emery wiens verjaardag het gisteren was. Eén kaars? Wel, het is de enige kaars in huis. Ze heeft wat last gehad van de warmte. Kijk maar eens naar de foto hiernaast.

Na de middag is King weer springlevend. We werken in de sterilisatie en ordenen er de elektrische leidingen en controleren de grote autoclaaf.

Die autoclaaf, het blijft een lang, aanslepend verhaal, blijkbaar. Die autoclaaf heeft een groot probleem. Eerst stellen we een belangrijk elektrisch verlies vast: goed 100 Volt. Ferm! De oorzaak? Twee van de drie weerstanden (verwarming) zijn kapot en geven verlies op de massa. Albert, chauffeur, mecanicien en lasser, heeft al eens zo'n weerstandengroep vervangen. We proberen hem te bereiken en als dat ons eindelijk gelukt spreken we af om morgenvoormiddag om 9u. de weerstanden te vervangen. Er zijn

gelukkig nog twee exemplaren (groepen van drie weerstanden) beschikbaar.

Na de middag hadden Yves en Emery een lange vergadering met alle verantwoordelijken van het ziekenhuis. Modeste en André Omakoko waren ook aanwezig.

Tegen valavond komt er per 'phonie' een oproep binnen uit Aunda. Er is daar in het 'centre de santé' een vrouw aangekomen, te voet vanuit Olemanu op zestig kilometer van Aunda. De vrouw is hoogzwanger en heeft al enkele dagen weeën. Een armpje van haar kindje hangt naar buiten. Dokter Marie-Ghislaine vertrekt samen met een verpleger daar per motor naar toe. Ze nemen de nodige chirurgische materialen mee want ze zullen vermoedelijk een keizersnede moeten uitvoeren. Volgens het bericht is het kindje gestorven. Het wordt een ruim 55 kilometer lange tocht in het donker over zeer slechte wegen.

